



## Ålandstidningens läsaresa Dejlige Danmark med Skagen 20-25 maj 2024

En rundresa i arrangemang av [Axtours.ax](http://Axtours.ax)

Danmark - det lilla landet med det stora utbudet.

Vår rundresa i Danmark tar oss på äventyr i kungarnas Själland och huvudstaden Köpenhamn, vidare till Karen Blixens Rungstedtlund, smørrebrød och Louisiana konstmuseum. Via gaster och vikingaskepp i Roskilde fortsätter vi över Stora Bältbron till Danmarks trädgård, ön Fyn, med renässanslott och H C Andersens pittoreska Odense.

Vår resa fortsätter upp till Skagen där haven möts och vägen tar slut. Nordjylland är känt för sina milsvida stränder, pittoreska fiskelägen och historiska sevärdheter. Landskapet kallar sig till och med Ljusets land efter det speciella ljus som finns här. Vi vandrar i Skagenmålarnas fotspår och står med ett ben i Skagerack och det andra i Kattegatt. Vi besöker den nordligaste av öknar, Råbjerg Mile, Europas största vandrande sandöken. Här är det naturen som råder och sanddynen rör sig cirka 15 meter varje år.

Danskarna är kända för sitt *hygge* vilket betyder ungefär välmående eller välbefinnande. Följ med på vår rundresa och *hygge* dig på danskarnas vis!

### Varmt välkommen med!



### DAG 1: Måndag 20 maj 2024

### Åland – Tåg till Köpenhamn

Vi lämnar Åland med morgonbåten och vår buss hämtar upp enligt fastslagen rutt och kör till Eckerö. En riklig frukostbuffé väntar ombord. Väl framme på den svenska sidan körs vi till Stockholms Central. Vårt tåg lämnar den svenska huvudstaden vid 11:30-tiden och vi sätter oss tillrätta i den bekväma 1:a klass kupén. Tågbyte i Lund innan vi når Köpenhamn vid 16:45 lokal tid. Kort promenad till vårt hotell. Incheckning. På kvällen äter vi trevlig 3-rätters meny på restaurang nära hotellet. Resten av kvällen fri. Kanske lockar promenad på Strøget – Köpenhamns välkända gågata?

### DAG 2: Tisdag 21 maj 202 Köpenhamn-Karen Blixen hem-Louisiana konstmuseum-Roskilde

Vi lämnar vårt hotell efter frukost och vår svensktalande lokalguide tar oss med på bussightseeing innan vi lämnar Köpenhamn. Vi fortsätter sedan norrut längs den vackra kustvägen till Rungstedt.

Vi kommer väl alla ihåg den fantastiska storfilmerna "Mitt Afrika" med Meryl Streep och Robert Redford? Filmen är baserad på Karen Blixens självbiografiska bok "Den afrikanska farmen", om hennes liv i Brittiska Östafrika (nuvarande Kenya), i 1900-talets början. När Karen Blixen (1885–1962) återvände till Danmark 1931 från sin kaffefarm i Kenya, flyttade hon in hos sin mor på föräldragården Rungstedlund norr om Köpenhamn där hon också föddes. Blixen var ruinerad och sjuk, hennes plantage satt i konkurs och hon var ekonomiskt utblottad. På Rungstedlund kunde hon återhämta sig och började småningom skriva. Hemmet står i princip orört sedan författarens bortgång och vår guide ger oss en introduktion innan vi på egen hand kan se oss omkring i hemmet.

Ingen Danmarksvistelse är väl egentligen komplett utan ett besök på en hederlig dansk kro! En del erbjuder husrum, andra serverar bara mat. Gemensamt för många av dem är att byggnaderna är fina, och atmosfären familjärt trevlig. Vi äter en god smørrebrødlunch på anrika Gamle Humlebaek Kro.

Konstmuseet Louisiana öppnade 1958 och är ett av Nordens ledande museum för modern konst. I muséets permanenta samlingar finns över 3 000 verk, en blandning av samtidskonst och moderna klassiker. Muséet i sig är en sevärdhet med sin moderna danska arkitektur och ligger mycket vackert precis vid strandkanten, med Sveriges silhuett på andra sidan sundet. Namnet Louisiana har inget med den amerikanska delstaten att göra, det kommer från fastighetens förste ägare Alexander Brun. Han var gift tre gånger, och alla fruarna hette Louise. Vår guide ger en lättare introduktion till museet, därefter egen tid att titta runt.

Vi fortsätter till Roskilde och checkar in på vårt trevliga 4-stjärniga hotell vid 17-tiden.

Tidig kväll går vi en spännande, guidad stadspromenad till fots. Vi får höra om gengångarna som finns i överflöd på stadens gator och hus, om skrämmande uppenbarelser och farliga brottslingar, blodfester, avrättningar, trebenta hästar och mycket, mycket mer. Historierna är kanske inte helt lämpliga för känsliga själar, men vi guidas alla tryggt genom det förflutnas mörker och tillbaka till nuets ljus. Resten av kvällen fri, middag på egen hand.

### DAG 3: Onsdag 22 maj 2024

### Roskilde-Vikingaskeppsmuseum-Egeskov slott-Odense

Roskilde har tusenåriga anor och var under en period Danmarks huvudstad, men är idag kanske är mest känd för sin musikfestival. Här finns gott om historiska miljöer, grönska och mysig bebyggelse, vilket lämpar sig väl för promenader. Roskilde är heller inte direkt stort, varken till ytan eller sett till befolkningsmängden med sina drygt 50.000 invånare.

Efter frukost och utcheckning promenerar vi till Roskilde Domkyrka som är på UNESCOs världsarvslista sedan 1986. Domkyrkan i gotisk stil är en minst sagt imponerande och de äldsta sektionerna kan dateras till 1100-talet. Här vilar ett fyrtiotal danska kungligheter och några av de mest kända är Harald Blåtand, Drottning Margareta I och drottning Ingrid som vilar vid sin make kung Fredriks sida. Guidad rundtur.

Precis som Sverige och Norge var Danmark en gång i tiden hedniskt, och de danska vikingarnas råder var ökända över hela Västeuropa. De fruktade vikingarnas speciella skepp var inte bara kända för sina drakdekorationer i fören, de var också konstruerade för att enkelt kunna färdas lika bra på öppet hav som på Europas många floder. Det hände också att fartygen användes i defensivt syfte, som ett slags barriär mot angripande skepp. Ca år 1000 lät de boende i Roskilde, som på den här tiden var Danmarks huvudstad, sänka fem av de egna fartygen, just i syfte att blockera angripares framfart. Drygt 900 år senare bärgades dessa så kallade Skuldelevskepp och fartygen ställs numera ut på Roskildes vikingaskeppsmuseum. Här går vi en guidad tur innan vi äter lunch på egen hand i museets cafeteria.

Vi åker över Stora Bältbron till Danmarks tredje största ö, Fyn. Stora Bält-länken är 18 kilometer lång och förbinder Danmarks östra och västra delar. Länken består av två broar och en tunnel, och den östra bronns huvudspann sägs vara världens längsta hängbrospann på 1 624 meter. Innan bron byggdes tog det en timme med båt att korsa Stora Bält, nu tar resan 12 minuter.





Sagoslott må vara en kliché, men Egeskov slott ser verkligen ut att vara taget direkt ur en saga. Förutom tinnar och torn och djupa vallgravar finns här otaliga romantiska trädgårdar, buxbom-labyrinter och ett av världens dyraste dockhus. Parken har flera gånger fått fina utmärkelser, och bland annat utsetts till Danmarks vackraste trädgård. Slottet Egeskov, som ägs och bebos av grevefamiljen Ahlefeldt-Laurvig-Bille, anses vara ett av norra Europas finaste renässansslott och har också utsetts till en av kontinentens vackraste platser. Guidad vandring i trädgård och slott.

Ön Fyn kallas Danmarks trädgård, med böljande landskap, fruktodlingar och korsvirkeshus med stråtak. Här finns inte mindre än 123 slott och herrgårdar, fantastiska matupplevelser och sago-författaren Hans Christan Andersens hemstad Odense. I Svendborg söder om Odense etablerades i början av 1900-talet ett av världens största rederier A. P. Møller-Mærsk, och växte till det som idag är ett av de två största containerrederierna i världen. Fram till 2009 hade A. P. Møller-Mærsk sitt eget skeppsvarv i Odense Fjord, innan man stängde ner sin skeppsproduktion som i många år hade varit huvudsyssel-sättningen för invånarna på Fyn. Idag bedrivs ett annat projekt i det gamla varvet, nu byggs och monteras de stora vindkraftverk som de senaste åren har dykt upp längs de danska kusterna. Vi är framme i Odense vid 18-tiden. Incheckning på centralt belägna First Grand Hotell. Gemensam 3-rätters middag på hotellet. Resten av kvällen fri.

#### DAG 4: Torsdag 23 maj 2024

#### Odense-Trolden Bryghus-Frederikshavn

Odense är Danmarks tredje största stad med över 175 000 invånare och tillika en av de äldsta. Här föddes Hans Christian Andersen år 1805 under fattiga förhållanden. Han blev världsberömd för sina sagor och han var också en av Danmarks ledande kulturpersonligheter. I Odense finns ett av Danmarks största universitet, Syddansk Universitet. Vi går en traditionell stadsvandring på kullerstenarna i Hans Christians fotspår tillsammans med vår guide Dorte, som har mycket att berätta om författaren och Odense.

På mikrobryggeriet och destilleriet Trolden Bryghus i utkanten av Kolding på Jylland, brygger man fortfarande öl på gammaldags vis. Det gör att Trolden Bryghus produkter är gjorda med gott hantverk och säkerställer att produkterna lever upp till den höga kvalitet som de är kända för. Vi får en rundvisning och har provsmakning av öl. Tapaslunch och möjlighet att handla i deras butik innan vi kör vidare.

Nordjylland är känt för sina milsvida stränder, pittoreska fiskelägen och historiska sevärdheter. Landskapet kallar sig till och med Ljusets land efter det speciella ljus som finns här. Vi bor i trevliga Frederikshavn där vi kan njuta av både shopping och restauranger längs de välbesökta gågatorna. Vi är framme vid vårt centralt belägna hotell vid 17:30-tiden. Kvällen fri och middag på egen hand.

Skagen blev från 1870-talet en samlingspunkt för konstnärer från Danmark, Norge och Sverige. Det intensiva ljuset på den smala landtungan av kalksand mellan Skagerack och Kattegatt, liksom den särpräglade befolkningen och miljön i det lilla fiskeläget lockade. Skagenmåleriet kännetecknas av ett realistiskt friluftsmåleri och valörrika skildringar av det intensiva ljuset och Skagenmålarna blev ett begrepp. I konstnärskolonins centrum fanns målare med egna hus i Skagen, som Anna och Michael Ancher, Marie och P.S. Krøyer, Laurits Tuxen och Holger Drachmann. Många av målarna bodde på Brøndums Hotel, som drevs av Anna Anchers familj och som var en samlingspunkt för målarna. Konstnärerna betalade ofta logi med målningar. Vi går en guidad promenad genom Skagen och får se deras hem, gravar och favoritplatser att måla på. Turen avslutas med ett besök på Skagens Museum, som rymmer den största samlingen av verk av Skagenmålarna i världen. Efter denna intressanta och kulturella förmiddag tid för egna aktiviteter med lunch på egen hand.

Vi tar oss från parkeringsplatsen invid fyren de två kilometrarna ut till Grenen med traktorsläpet Sandormen. Grenen, den nordligaste punkten i Danmark där Kattegatt och Skagerack möts, är omgärdad av sanddynor. Uppifrån dynorna ser man en spikrak linje mellan haven och vågorna slår mot varandra över det långsmala näset. Det är ett naturfenomen som man inte kan se sig mätt på. Att simma här är strängt förbjudet då undervattensströmmarna är mycket starka. Men vi får vada ut en liten bit och stå med ena foten i Kattegatt och den andra foten i Skagerack.

Vi lämnar Skagen och kör till Råbjerg Mile, Europas största vandrande sandöken som består av omkring 3,5 miljoner m<sup>2</sup> sand. Sanddynorna kan bli upp till 40 meter höga och täcker en yta av cirka två kvadratkilometer. Den enorma sanddynan flyttar sig 15-20 meter årligen i nordöstlig riktning mot Kattegatt. Här låter man naturen ha sin gång, och försöker inte stoppa den flyende sanden, som man gör på många andra håll på Nordjylland. Blåser det några sekundmeter så är mössa och skyddande solglasögon att rekommendera om man ska ta en promenad på milen.

Innan vi lämnar Skagen besöker vi "Den tilsandede kirke" som också har drabbats av sanddynens invasion. Av den tidigare imponerande kyrkan från 1300-talets slut sticker nu bara ett vitkalkat kyrktorn upp ur sanden. På 1700-talet började sanden invadera kyrkan, och efter att regelbundet fått gräva sig fram till kyrkporten tröttnade församlingen och kyrkan övergavs för en ny kyrka i Skagen.

Tillbaka vid hotellet vid 17-tiden. Gemensam 3-rätters middag på hotellet.



Tidig frukostbuffé och utcheckning. Vi lämnar hotellet och kör till Århus för att ta färjan över till Odden på Själland. Vi kommer i god tid till Kastrup, vid klockan 15:30 flyger vi till Arlanda där vi landar vid 16:45. Vår buss möter oss, vi kör en sväng via Norrtälje och Flygfyrén innan vi kör till Grisslehamn. Båten lämnar vid 20:00 och kommer till Eckerö vid 23:00 lokal tid. Vår buss kör oss in till Mariehamn där vi är vid ca 23:30. Bussen lämnar av oss enligt den rutt bussen hade vid utresan.

## INFO

**Pris med Ålandskortet: 1920 €/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg: 380€.**

**Priset inkluderar:** Tåg Stockholm – Köpenhamn. Flyg SAS Köpenhamn - Arlanda. Transfer med egen buss tur/retur Åland- Stockholm C/Arlanda, båtresan tur/retur Åland. Båtresan Århus – Odden. 5 hotell-övernattningsnätter med frukost, bufféfrukost på utresan. Halvpension med lunch eller middag inklusive dryck (sex frukostar, två luncher inklusive, tre middagar inklusive dryck), ölprovning. Fullständigt reseprogram, buss, chaufförens logi och middagar, lokalguidning i Danmark på "skandinaviska", utfärder och inträden. Flygskatter, bränsleavgifter och turistskatter. Reseledning Axtours resebyrå.

**Tillkommer:** Övriga måltidsdrycker, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd.

**Bokningsvillkor:** Minimiantal deltagare 30 personer. Anmälningsavgift 350 €/person. Slutbetalning förfaller fem veckor före avresa. Reservation för program- och prisändringar. Begränsat antal platser.

**Avbokningsvillkor:** Fram till 8.1.2024 fri avbokning.

9.1 – 18.2.2024 Anmälningsavgiften.

19.2 – 19.3.2024 50% av resans pris.

20.3 – 19.4.2024 75% av resans pris.

20.4 - 9.5.2024 85 % av resans pris.

Från 10.5.2024 100% av resans pris.

Kontrollera att din reseförsäkring är i kraft redan vid bokningstillfället.

**Anmälan till resan görs per telefon 018 – 528 063 eller per e-post [groups@axtours.ax](mailto:groups@axtours.ax).** Du är också välkommen att anmäla dig på resebyrå Axtours, Storgatan 14, i Mariehamn. Vi har öppet måndag – fredag 09:00-16:00. Resans detaljerade program hittar du också på [www.axtours.ax](http://www.axtours.ax)

## BOENDE

20-21.5.2024 Scandic Weber \*\*\*\*, Köpenhamn

21-22.5.2024 Zleep Hotel Prindsen\*\*\*, Roskilde

22-23.5.2024 First Hotel Grand \*\*\*\*, Odense

23-25.5.2024 Hotel Jutlandia\*\*\*\*, Frederikshavn

